

Ομιλία Γ.Γ. ΣΕΚ Αντρέα Φ. Μάτσα
στο Συνέδριο της ΟΗΟ 2/6/2017

**Κύριοι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Συνάδελφοι και Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ,
Φίλε Πρόεδρε του Συνεδρίου,
Φίλοι στο Προεδρείο,
Φίλε Γενική Γραμματέα της ΟΗΟ- ΣΕΚ,
Φίλες και φίλοι σύνεδροι,**

Νοιώθω πραγματικά, χαρά και περηφάνια κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να επικοινωνώ μαζί σας, με το σύνολο των μελών μας, μεταφέροντας τις σκέψεις, τις εισηγήσεις και το πλαίσιο πολιτικής και συνδικαλιστικής παρέμβασης της ΣΕΚ.

Σήμερα όμως εδώ στη ΣΕΚ, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί, διαφαίνεται πως βρισκόμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου κοινωνικού στόχου για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Μια πορεία δύσκολη, χρονοβόρα, με πολλές ανατροπές, συμφέροντα, σκοπιμότητες, αλλά και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, τα οποία διαχειριστήκαμε με επιτυχία, μέσα και από τη δημιουργία των απαιτούμενων συμμαχιών με την υπόλοιπη κοινωνία των πολιτών.

Στην Πρωτομαγιάτικη εκδήλωσή μας, είχαμε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, για το οποίο κάποιοι απόρησαν ως προς τη βαρύτητά του. Είχαμε πει ευθαρσώς πως, αν χρειαστεί η ΣΕΚ θα επιβάλει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, γιατί αυτό απαιτεί η ανάγκη της κοινωνίας για πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο και αλληλέγγυο σχέδιο υγείας. Ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει, για να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, σύμφωνα με τις αναλογιστικές και άλλες μελέτες από ξένους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, να είναι στη βάση του μονοασφαλιστικού συστήματος και καθολικό ως προς τις συνεισφορές, όπως επίσης και με αυξημένες αρμοδιότητες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ένα σύστημα το οποίο θα αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη και θα δίνει άμεση πρόσβαση σε όσους το έχουν ανάγκη, με δικαίωμα επιλογής γιατρού και νοσηλευτηρίου. Ως ΣΕΚ, αλλά και το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος, στο πλαίσιο και της σύστασης της κοινωνικής συμμαχίας, μαζί με τους ασθενείς, τους καταναλωτές και άλλους φορείς, κάναμε τις δικές μας

υπερβάσεις για χάρη του κοινού καλού, δημιουργώντας τις ικανές και δυνατές συνθήκες για προώθηση και εφαρμογή του. Η συμβολή μας στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων σε ότι αφορά τα εργασιακά, όπως επίσης και η υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου, ως ένδειξη συναινετικής διάθεσης και αταλάντευτης στοχοπροσήλωσης, με το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργού Υγείας, ήταν καταλυτική.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης, σε συνάρτηση με την κατάθεση χθες από τον Υπουργό Υγείας, της τροπολογίας για παροχή στήριξης της Κυβέρνησης προς τα δημόσια νοσοκομεία στο μεταβατικό στάδιο υλοποίησης του ΓΕΣΥ, έχουν δώσει την τελική και υπό τις περιστάσεις επιβαλλόμενη ώθηση για ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής των δύο νομοσχεδίων που αφορούν το ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Επιτρέψτε μου από το βήμα του συνεδρίου της ΟΗΟ- ΣΕΚ, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας και το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, όπως επίσης και προς εκείνους τους Βουλευτές από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων που αντιλήφθηκαν έγκαιρα την ανάγκη για άμεση προώθηση του ΓΕΣΥ στη βάση της συμφωνίας του Προεδρικού, στηρίζοντας τις θέσεις μας και συμβάλλοντας στην αποτροπή αρνητικών εξελίξεων, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική παρέμβαση και συμβάλλοντας στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το όλο θέμα έτσι ώστε, μέσα και από τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, να είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως, θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και η υλοποίηση θα μπορέσει να γίνει ομαλά και με επάρκεια για το κοινό καλό και ιδιαίτερα για τη στήριξη εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Από σήμερα, οφείλουμε όλοι μας, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές θέσεις που έχουν κατά διαστήματα εκφραστεί, να συνταυτίσουμε τις προσπάθειές μας και να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας, για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου κοινωνικού στόχου, γιατί νικητής μπορεί να είναι μόνο το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο της κοινωνίας μας. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται και να εκφράζεται συνδικαλιστικά και σε αυτή την προσπάθεια με την ίδια τιμιότητα και παρρησία, ξεκάθαρα και σταράτα.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας για το ΓΕΣΥ, κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Καλούμε λοιπόν το σύνολο των Βουλευτών μας όπως υπερψηφίσουν τα δύο νομοσχέδια που τίθενται ενώπιόν τους στις 16 Ιουνίου. Κανένας και καμία δεν μπορεί και δεν πρέπει να φανεί κατώτερος των περιστάσεων.

Φίλες και φίλοι σύνεδροι,

Είναι τεκμηριωμένο και ευρέως παραδεκτό πως, έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής του Μνημονίου, κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί μισθολογικές και άλλες επιβαρύνσεις χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη για την οικονομική πορεία του τόπου μας.

Αποτελεί επίσης πραγματικότητα το γεγονός πως, χωρίς να επαναφέρω τη διεκυστίνδα που σκόπιμα αναδεικνύει η εργοδοτική πλευρά, ανάμεσα στους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αν εξαιρέσουμε το σημαντικό στοιχείο της μονιμότητας, έχετε υποστεί κι' εσείς, οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο δημόσιο, συντριπτικές μειώσεις μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων.

Η στρέβλωση αυτή, επιβάλλεται όπως αρθεί σταδιακά, με την επαναφορά των όσων έχουν αποκοπεί, προς απόδοση της απαιτούμενης κοινωνικής και συνδικαλιστικής δικαιοσύνης και με τρόπο βέβαια που δεν θα ανατρέπεται η θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών. Είναι επιβεβλημένο να γίνει αυτό, αξιοποιώντας το Μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί, στη βάση της αξιολόγησης της πορείας της οικονομίας και των δυνατοτήτων για απόδοση επιπρόσθετων ωφελημάτων.

Η πορεία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και η δυνατότητα επαναφοράς ωφελημάτων και διεκδίκησης μισθολογικών αυξήσεων μέσα σε λελογισμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσω του ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου και αξιοποιώντας το Μηχανισμό που έχει συμφωνηθεί, θα δημιουργήσει μια νέα προοπτική επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας και αναβάθμισης του ρόλου των εργαζομένων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενεργό συνεισφορά τους στην προσπάθεια ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας.

Τα στοιχεία και η προσέγγιση που καταγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2020 επιβεβαιώνουν τη συνεχή θετική

πορεία του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, όπως επίσης και τη στόχευση που αφορά τη βιωσιμότητα και ευρωστία των δημοσίων οικονομικών

Σε αυτό το πλαίσιο, ως ΣΕΚ, θέτουμε την ανάγκη για καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων, στη βάση της ίδιας της οικονομικής ανάκαμψης, για αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης, ξεκινώντας από τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση των ποσοστών φτώχειας.

Συγκροτημένα, συντονισμένα και στο πλαίσιο της σύνεσης με την οποία πολιτεύεται η ΣΕΚ.

Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι σύνεδροι,

Ουδέποτε σκεφτόμαστε δογματικά. Τα πάντα ρεί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε ταγμένοι υπέρ εκείνων των αλλαγών που οδηγούν στην πρόοδο, στην ανάπτυξη, στην ευημερία, στον εκσυγχρονισμό, σε απόλυτη συνάρτηση με τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την αρμονική λειτουργία των εργασιακών σχέσεων. Αρκεί αυτές οι αλλαγές να είναι προϊόν σοβαρού και τεκμηριωμένου κοινωνικού διαλόγου.

Ως ΣΕΚ, ταχθήκαμε από την αρχή, χωρίς αναστολές και ψευδο- διλήμματα, υπέρ της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι και η προσέγγιση προς την τοπική κοινωνία χρήζουν διαφοροποίησης και αλλαγής.

Είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να συνθέσουμε απόψεις και να προχωρήσουμε πάντοτε με σεβασμό στα συνδικαλιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα των άμεσα επηρεαζόμενων. Ανάλογη βέβαια στάση οφείλουν να επιδείξουν τόσο οι πολιτικές δυνάμεις, όσο και οι Δημοτικές Αρχές.

Μπορεί να χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία φίλε Υπουργέ, αλλά για μας οι προκλήσεις δεν αποτελούν πρόβλημα αλλά ευκαιρίες και προοπτικές.

Είναι ξεκάθαρο πως, επιβάλλεται άμεσα η σωστή μεταρρυθμιστική στρατηγική για να μπορέσει να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των Δήμων. Και επειδή η λέξη «μεταρρύθμιση» μπορεί να δημιουργεί παρεξηγημένους συνειρμούς, υιοθετώ πλήρως την τοποθέτηση του Προέδρου Γιούγκερ στο τελευταίο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων πως, «μεταρρύθμιση και ανανέωση δεν σημαίνουν επιστροφή στο νεοφιλελευθερισμό».

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τις προθέσεις προώθησης της πολιτικής αποκρατικοποίησης των Ημικρατικών Οργανισμών.

Κατ' επανάληψη διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες μας βλέποντας να λαμβάνονται μονομερώς και ίσως βεβιασμένες αποφάσεις υπό την πίεση του Μνημονίου και της Τρόικα.

Έχουμε την ισχυρή άποψη πως, με σωστό, ποιοτικό και καλά δομημένο κοινωνικό διάλογο μπορούμε να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό όλων των Ημικρατικών Οργανισμών οι οποίοι μακριά από κομματικές και άλλου είδους παρεμβολές και εξαρτήσεις θα αφεθούν απερίσπαστοι να υλοποιήσουν την αποστολή τους.

Όσον αφορά ιδιαίτερα την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ, ο εκσυγχρονισμός τους επίσης θα πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο στοχευμένου διαλόγου και διαβούλευσης, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους εκπροσώπους τους, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία. Πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τους Οργανισμούς, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές, είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και σίγουρα, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές που θα ενισχύσουν τους Οργανισμούς στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και πλαίσιο, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους και ενισχύοντας την κοινωνική τους αποστολή.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό και από όλους πως, στην ημικατεχόμενη Κύπρο το συμφέρον του τόπου διασφαλίζεται μόνο μέσα από τη διατήρηση και τον έλεγχο του κράτους, των οργανισμών που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την παροχή ουσιαστών υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως είναι για παράδειγμα και ανάμεσα σε άλλους, οι τηλεπικοινωνίες, ο ηλεκτρισμός και η υδροδότηση.

Φίλες και φίλοι σύνεδροι,

Η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη και ιστορικά τεκμηριωμένη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απορρίπτουμε τα όσα διατυπώνονται κατά καιρούς, είτε από πολιτικούς είτε από εργοδοτικούς κύκλους, σύμφωνα με τα οποία για την καταστροφή της οικονομίας ευθύνεται το συνδικαλιστικό κίνημα και οι διεκδικήσεις του.

Ουδέν τούτου αναληθέστερο.

Θα υπενθυμίσω απλώς πως, την ευρωστία των Ημικρατικών Οργανισμών την κατέστρεψε το ίδιο το κράτος, όταν τους αφείμασε οικονομικά για να καλύπτει δημοσιονομικά ελλείμματα.

Φωνάξαμε, αντιδράσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε και τεκμηριωμένα είπαμε πως, η κάλυψη των ελλειμμάτων του δημοσίου, δεν γίνεται με την αφείμαξη των Ημικρατικών Οργανισμών, αλλά μέσα από μια συγκροτημένη και στοχευμένη στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα μέτρα, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των καθυστερημένων φόρων.

Δυστυχώς, φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Μόνο την περίοδο 2002 - 2006 από την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ το κράτος πήρε υπό μορφή χορηγίας €238 εκ.

Η πολιτική της αφείμαξης, καταγγέλθηκε στεντώρια σε αυτή την αίθουσα το Νοέμβριο του 2007 κατά το 11^ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ- ΣΕΚ. Στο ίδιο συνέδριο ως συνδικαλιστικό κίνημα καλούσαμε τις διοικήσεις των Ημικρατικών Οργανισμών και τους αρμόδιους υπουργούς να διαβουλευτούμε ώστε να βρεθούν οι τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Προθυμία τότε, από μηδενική ως ανύπαρκτη.

Ύψιστη υπευθυνότητα απέναντι στον τόπο επιδείξαμε και αργότερα το 2012, όταν σιωπηρά αποδεχθήκαμε και συναινέσαμε να αντληθούν πόροι από τα Ταμεία Συντάξεων των Ημικρατικών Οργανισμών για να μην χρεοκοπήσει το Κράτος και η οικονομία του τόπου. Είναι γνωστό ότι το Δεκέμβριο του 2012 αντλήθηκαν συνολικά €238 εκ. (€100 εκ. από την ΑΗΚ, €100 εκ. από την ΑΤΗΚ και €38 εκ. από την Αρχή Λιμένων), ενώ τον Ιούλιο αντλήθηκαν άλλα €125 εκ.

Κύριοι υπουργοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι σύνεδροι,

Η υπευθυνότητα της ΣΕΚ σε όλα τα κορυφαία ζητήματα είναι δεδομένη και ιστορικά καταγεγραμμένη.

Διεκδικούμε μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό, με σεβασμό στους εργαζόμενους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά την ανάπτυξης. Μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος να αποτελεί τους πνεύμονες της οικονομίας, αλλά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως, χωρίς ραχοκοκαλιά και σπόνδυλο δεν υπάρχει σώμα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ούτε και οι πνεύμονες.

Δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί πως, μέσα από την οικονομική κρίση, έχουν προκύψει πολλές απομυθοποιήσεις προσώπων, θεσμών και διαδικασιών. Μέσα από αυτήν την ανορθόδοξη μεν, αλλά χρήσιμη ενδεχομένως διαδικασία, έχει καταρριφθεί και ένας άλλος πολύ μεγάλος μύθος. Πως οι μισθοί αποτελούν εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τουναντίον, οι μισθοί όχι μόνο δεν αποτελούν κόστος αλλά μέσω για οικονομική ανάπτυξη (λόγια ειπωμένα στη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προχθές στη Ρώμη, από τον Υπουργό Εργασίας του Λουξεμβούργου). Στη βάση αυτή, δεν είναι καθόλου τυχαία η διαπίστωση της Ε.Ε στην περσινή έκθεσή της για την Κυπριακή οικονομία ότι, «η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι αποτέλεσμα της μείωσης των μισθών».

Επιπρόσθετα, η επέκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης, η αγορά υπηρεσιών, τα προσωπικά συμβόλαια, η αδήλωτη εργασία, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και η φοροδιαφυγή, αποτελούν βασικούς κινδύνους πλήρους απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή και συναινετικό κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή, του νομοσχεδίου που κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας για την αδήλωτη εργασία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και αναμένουμε πως θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.

Κύριοι Υπουργοί,

Ως ΣΕΚ, διεκδικούμε τη δημιουργία συνθηκών επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας και αξιοποίησης των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια για γενικότερη ανάκαμψη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επείγει η:

- Επαναλειτουργία της ΑΤΑ στη βάση της αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών με τρόπο που να αποφεύγεται η όποια περαιτέρω μείωση τους, διασφαλίζοντας τη διαχρονική διατήρηση του ωφέλιμου αυτού θεσμού.
- Προώθηση στοχευμένης φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πράσινη φορολογία ως αντιστάθμισμα της φορολόγησης της εργασίας. (Υπενθύμιση ότι η τελευταία έγινε το 2002)- ανάγκη έναρξης διαλόγου

- Υιοθέτηση μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
- Εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση της πολιτικής απόφασης για αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας στη βάση της συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων με τον υπουργό Οικονομικών.
- Η ανάπτυξη που παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να αξιοποιηθεί στη βάση της δημιουργίας νέων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ως μέσω οικονομικής ανάκαμψης και αναχαίτισης της ανεργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κρίνουμε ως σωστή την απόφαση για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού για στόχευση στο σχεδιασμό και στην υλοποίησης στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα. Η ΣΕΚ θα είναι συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια.
- Τέλος, κρίνουμε επιβεβλημένη τη σύγκλιση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής για αξιολόγηση της όλης κατάστασης, των προκλήσεων, των κινδύνων, των δυνατοτήτων και των προοπτικών της Κυπριακής οικονομίας. Υπενθυμίζουμε πως, η τελευταία φορά που συνήλθε η Σ.Ο.Ε ήταν το Σεπτέμβριο του 2013.

Κύριοι Υπουργοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Η εδώ παρουσία σας, μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει ώθηση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση των υγιών εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας, όπως επίσης και στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται το ίδιο υπεύθυνα, ανεξάρτητα, διεκδικητικά και τεκμηριωμένα, μακριά από λαϊκισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Φίλε Γενική Γραμματέα της ΟΗΟ- ΣΕΚ, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου της Ομοσπονδία σας και είμαι σίγουρος πως μέσα από τα πορίσματα θα συμβάλετε και εσείς στη μεγιστοποίηση της παρεμβατικής ικανότητας της ΣΕΚ.

Φίλες και φίλοι σύνεδροι, συνεχίστε να είσατε περήφανοι για την παραγωγική και ουσιαστική συμμετοχή σας ως εργαζόμενοι στους οργανισμούς σας. Κλείστε τα αυτιά σας στις Σειρήνες και μην νοιώθετε

ενοχές για τίποτα. Να θυμάστε πως, όσοι δεν είναι μέρος της λύσης αποτελούν μέρος του προβλήματος, κι εμείς ως ΣΕΚ διεκδικούμε πάντα μαζί με εσάς αυτά που δικαιούστε και σας αξίζουν, δίνοντας λύσεις και διέξοδο.

Καλή συνέχεια.

Σας ευχαριστώ